

Flygtninge vender hjem

Hvilke konsekvenser har flugt, eksil og deportation? Hvordan bearbejder man traumer efter at have været flygtning eller fange i en kz-lejr? Hvordan ser omverdenen på Danmark efter 2. Verdenskrig?

Disse spørgsmål bearbejdes i særudstillingen **öHJEMö** via en aktiv dialog mellem eleverne og underviseren. Dialogen åbner op for diskussion af minoriteter og flygtninge i dagens Danmark.

öHJEMö handler om de danske jøders oplevelser i forbindelse med hjemkomsten efter at have været flygtning i Sverige eller deporteret til kz-lejren Theresienstadt under 2. Verdenskrig.

I udstillingen vil eleverne møde individuelle skæbner, der rummer ganske usædvanlige historier og blive præsenteret for den danske stats rolle i forbindelse med hjemkomsten. Der indgår endvidere en perspektivering til begreberne magt og ret i forhold til den dansk-jødiske minoritets rettigheder og muligheder i kølvandet på hjemkomsten. Forløbet danner udgangspunkt for et videre arbejde med fx FN's flygtningekonvention, minoriteter og forholdet mellem den enkelte og fællesskabet.

Trinmål i historie som forløbet understøtter:

- Gøre rede for begivenheder og argumentere for sammenhænge fra dansk historie og sætte disse i relation til omverdenens historie.
- Forholde sig til eksempler på kulturmøder og kultursammenstød i dansk, europæisk og global sammenhæng.
- Indgå i diskussion om forandringer i forskellige perioders opfattelser af magt og ret, herunder regulering af forholdet mellem den enkelte og fællesskabet.

Varighed: 1,5 time

Pris: 450 kr.

Klassetrin: 7. ó 10. klasse

Periode: 31. oktober 2013- 30. november 2014